

Philip & Anneke Nunn

De Koppele 168,
5632 LD Eindhoven,
Nederland

29 november 2011



Beste vrienden en familie,

Is het 'moreel fout' als een vrouw het ermee eens is dat haar man een maîtresse vindt? Is het 'moreel fout' als twee mannen besluiten te gaan samenleven als 'man en vrouw'? Toen God nog onderdeel van de maatschappij was, vonden de meeste mensen wel dat bepaalde dingen 'kwaad' of 'goed' waren. Goed en kwaad waren meer dan sociale gewoontes of wederzijdse overeenkomsten. Ze vielen in dezelfde categorie als werkelijkheid, als waarheid, als hoe de dingen zijn. Goed en kwaad waren, net als bergen, de regen of dieren, onderdeel van Gods schepping. Onze taak als mens was ze te herkennen, te accepteren en van hun vrijheid en beperkingen te genieten. Vandaag is moraliteit iets persoonlijks geworden. Het wordt meer gezien als een optioneel software pakket dan een hoognodig stuk hardware. Onze huidige gangbare morele basis is heel elementair: we zijn het erover eens dat iets alleen 'moreel fout' is als kan worden aangetoond dat het iemand pijn doet of slecht is voor het milieu.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd C.S. Lewis door de BBC uitgenodigd een serie uitzendingen te geven over het christelijk geloof. Als uitleg van moraliteit vergeleek hij het menselijk ras met een vloot. Om de reis een succes te kunnen noemen moeten (1) de schepen niet met elkaar in botsing komen. We moeten elkaar geen pijn doen. Verder moet (2) elk schip ook in goede staat zijn, het moet drijven, de motor en het roer moeten goed werken. En (3) de vloot moet een bestemming hebben. We kunnen het geen geslaagde reis noemen als de vloot veilig in New York aankomt terwijl het naar Rotterdam was gestuurd.



Christelijke moraliteit is meer dan het voorkómen van aanvaringen. Ik ben bang dat wij christenen dat dreigen te vergeten. De Heer ziet en bekommert zich ook om wat er binnenin ons gebeurt, zelfs die gedachten, daden en motieven die niet direct op anderen van invloed zijn. Ten derde wordt de bestemming van de vloot niet bepaald door wat op het moment sociaal acceptabel is in onze Goddeloze maatschappij, noch door wat de meeste christelijke gemeentes zichzelf op een bepaald moment toestaan te praktiseren. Het is onze hemelse Vader die beslist en duidelijk maakt wat de correcte menselijke bestemming is, wat moreel goed en kwaad is, ook aan onze generatie. We misleiden onszelf als we de populaire filosofie accepteren dat alles 'moreel goed' is als er liefde en wederzijdse overeenstemming is en we niemand pijn doen. Elk van ons speelt een instrument in het grote orkest van de menselijkheid, en het is de Here God, onze schepper, die de symfonie die we spelen bepaalt.

Christelijke moraliteit is meer dan het voorkómen van aanvaringen. Ik ben bang dat wij christenen dat dreigen te vergeten. De Heer ziet en bekommert zich ook om wat er binnenin ons gebeurt, zelfs die gedachten, daden en motieven die niet direct op anderen van invloed zijn. Ten derde wordt de bestemming van de vloot niet bepaald door wat op het moment sociaal acceptabel is in onze Goddeloze maatschappij, noch door wat de meeste christelijke gemeentes zichzelf op een bepaald moment toestaan te praktiseren. Het is onze hemelse Vader die beslist en duidelijk maakt wat de correcte menselijke bestemming is, wat moreel goed en kwaad is, ook aan onze generatie. We misleiden onszelf als we de populaire filosofie accepteren dat alles 'moreel goed' is als er liefde en wederzijdse overeenstemming is en we niemand pijn doen. Elk van ons speelt een instrument in het grote orkest van de menselijkheid, en het is de Here God, onze schepper, die de symfonie die we spelen bepaalt.

Ontwikkelingen in het gezin

Als gezin beleven we fijne tijden. Het hoogtepunt van onze zomer was de bruiloft van **Vikki** met **Steven de Jager** op 22 juli. Ze wonen op een flat niet ver van Eindhoven, en we genieten ervan ze bijna elke week te zien.

Elsa zit nu in haar tweede jaar van de 4-jarige verpleegkundige opleiding. Ze moet hard werken maar blijft het leuk vinden. **Edward's** (17)

gezondheid verbetert nog steeds en het afgelopen half jaar is het spelen van christelijke liederen op de piano zijn hobby geworden! **Julie** (13) werkt erg hard op school, harder dan ooit!



Locale betrokkenheid

Omdat Anneke's gezondheid blijft verbeteren, is het leven thuis weer min of meer gewoon geworden. We kunnen weer gasten uitnodigen voor een maaltijd en in onze woonkamer allerlei vergaderingen houden. Om dit zo te laten blijven, heeft ze wel een dagelijkse wandeling en wat rustmomenten nodig. We hebben geleerd dit serieus te nemen. Philip is meer direct betrokken bij de ontwikkelingen van de vrij grote christelijke vergadering hier in Eindhoven. Zijn netwerk van contacten voor bediening hier in Nederland wordt langzaam ook groter.

Buitenlandse bediening

De achterliggende periode heeft Philip het voorrecht gehad te helpen met bijbels onderricht in twee familiecampen (Doncaster, UK en Chalaloc, FR), in drie jeugdactiviteiten (Point de Repere, CH, Trier, D en Putten, NL), en in drie weekeind-bezoeken voor bediening (Reconvelier, Zurich en Paris).



Schrijfwerk

Een paar maanden geleden werden "De Veranderende Kracht van Vergeving" en "Gebrokenheid" door Heart Cry in het Nederlands uitgegeven. In Duitsland publiceerde Daniel-

Verlag een hardcover editie van "Homoseksuele Relaties" in het Duits. Heel weinig christengemeentes kunnen het zich vandaag de dag veroorloven geen aandacht te geven aan morele

voortvloeijsels van de homoseksuele leefstijl. Dit laatste boek wil kerkleiders en hen die bij pastoraal werk betrokken zijn, helpen over de relevante Bijbelteksten en gangbare argumenten na te denken. Heeft de Here God genoeg geopenbaard om Zijn wil duidelijk te maken in deze zaak? Deze uitgave is momenteel gratis beschikbaar in pdf formaat in het Engels, Nederlands en Italiaans, en binnenkort ook in het Frans, via: www.philipnunn.com onder eBooks.



Plannen om Colombia in 2012 te bezoeken

In januari staat er voor Philip een reis van 2,5 week naar Colombia geboekt om te helpen in een week Intensieve Bijbelstudie en daarna om wat vergaderingen en families in de regio te bezoeken. In de zomer van 2012 zouden we graag **als gezin** vrienden en vergaderingen in Colombia bezoeken. Aanstaande zomer is het 5 jaar geleden dat we Colombia verlieten, en Anneke, Edward en Julie zijn nog niet teruggeweest.

Weer hartelijk dank dat u de tijd nam om dit te lezen, en dank aan degenen die regelmatig voor ons bidden en ons ondersteunen. Moge de Heer 2012 ook voor u een jaar van persoonlijke groei en vruchtbaarheid maken!

- Philip & Anneke

