

Philip & Anneke Nunn
De Koppele 168,
5632 LD Eindhoven,
Nederland

14 april 2011



Beste vrienden en familie,

Ongeveer 700 jaar geleden schreef Origines uit Alexandria toen hij naar het boek aan de Hebreëen verwees: "Wie het eigenlijk schreef, weet alleen God" – en dat is nu nog steeds waar. Heb je je ooit afgevraagd hoe het mogelijk was dat iets dat door een onbekende schrijver werd geschreven in jouw Bijbel terecht kon komen?

Aan het begin van deze maand werkte Philip met plezier aan de voorbereiding van een spreekbeurt voor een christelijke studentenvereniging hier in Eindhoven met als thema: "Waar komt de Bijbel vandaan? In hoeverre is het betrouwbaar?" Het was goed de feiten weer eens na te gaan: Hoe vergelijkt de Bijbel die we nu hebben met wat van origine werd geschreven? Kan het zijn dat we boeken missen? De Heilige Geest is duidelijk aan het werk geweest in **openbaring** en **inspiratie**, maar ook in **selectie** en **transmissie**. Het Woord van God werd vanaf het moment waarop de woorden voor het eerst werden gesproken of opgeschreven met Zijn autoriteit bezegeld. Hoe reageerden de mensen hierop? Toen Mozes sprak, antwoordde het volk: "Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen en Hem gehoorzamen" (Ex.24:7). Toen Jezus sprak, "stonden ze versteld van Zijn onderricht, want Hij onderwees hen als gezaghebbende" (Mk 1:22). De vroege kerk volhardde "in de leer van de apostelen" (Hand.2:42). Ontvangers hadden genoeg geestelijk inzicht om Goddelijke autoriteit te erkennen als ze het tegenkwamen. En wij?



Hoe is onze houding als we Gods Woord horen of lezen? De Heer Jezus schatte de Schriften zeer hoog. Hij geloofde in objectieve openbaring. Hij citeerde het OT met gezag. Over Zijn eigen woorden legde Hij uit: "Het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft." Over toekomstige schrijvers bevestigde Hij dat diezelfde Vader de Heilige Geest zou sturen om "u alles te onderwijzen en u in herinnering te brengen alles wat Ik u gezegd heb." En wat beloofde Hij aan ons, de toekomstige lezers? "Wie Mijn



geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren" (Joh.14:24, 26, 21). Gods Woord en onze gehoorzame reactie daarop vormt de basis van de Christelijke ervaring.

Positieve ontwikkelingen in het gezin

We zijn heel blij en de Heer dankbaar voor de positieve ontwikkelingen thuis. Vikki en Steven genieten van hun studie en hebben het druk met de voorbereidingen voor hun bruiloft van a.s. zomer. Elsa (19) eindigde net haar stage als verzorgster in een tehuis voor verstandelijk gehandicapte mannen, en zit vol verhalen! Edward (16) wordt steeds sterker na zijn hartoperatie van een jaar geleden. Op zondag 27 februari liet hij zich dopen samen met nog 4 jonge mensen uit de vergadering hier in Eindhoven. Het was een hele gelukkige zondag! Julie (12) heeft zich goed aan haar nieuwe school aangepast. Eén keer per week heeft ze paardrijles – het hoogtepunt van haar week!



Locale betrokkenheid

De afgelopen 6 maanden is Anneke's gezondheid gestaag blijven verbeteren. Haar programma om tussen dagelijkse activiteiten telkens even rust te nemen, drie kwartier te wandelen per dag en de tijd te nemen om te genieten van wat ze doet, is heel heilzaam gebleken. We hebben sinds kort weer gasten thuis kunnen ontvangen, hebben wat pastorale bezoeken af kunnen leggen en we werkten samen met andere echtparen om januari jl. een 24-uurs huwelijksretraite voor 35 echtparen te organiseren. Vorige week werkte tot ons genoegen broeder Razzak Avakhti mee in de 'Bible Focus Weekend' hier in Eindhoven. Hij komt uit Irak en



was vroeger een bodyguard van Saddam Hussein. Hij bekeerde zich hier in Nederland en is nu een enthousiast evangelist!

Nederland en daarbuiten

Eind april doen Philip en Vikki hun NT2 examen, wat uit 4 officiële Nederlandse toetsen bestaat die 2 dagen duren. Nu Philips Nederlands beter wordt, nemen ook de mogelijkheden toe om de Heer ter plaatse te dienen en soms ook in andere christelijke gemeentes in Nederland en daarbuiten.

Reis naar Colombia in februari

Met Anneke's verbeterde gezondheid was het mogelijk dat Philip een kort bezoek maakte in Colombia, met als doel de gelovigen daar te bemoedigen. In deze 2 weken bezocht hij 9 vergaderingen en had veel aangename en zinvolle gesprekken. Zoals gebruikelijk is er goed en slecht nieuws, maar gelukkig is de gemiddelde uitkomst positief! Het is vooral bemoedigend bij sommigen

een groei in geestelijke volwassenheid en verantwoordelijkheid te constateren. In 2010 waren er 15 fulltime en parttime broeders en zusters die het Evangelie in een groot aantal Colombiaanse openbare scholen presenteerden. Ze hebben nu toegang tot 215 klassen waarmee ze elke week zo'n 7.300 kinderen bereiken. Dit project moet maandelijks financieel ondersteund worden, m.n. van buiten Colombia. Tijdens Philips bezoek werd het duidelijk dat de fondsen voor dit project op een kritiek laag niveau staan. Als de Heer het op je hart legt deze onderwijzers in dit creatieve evangelisatieproject onder kinderen te steunen, neem dan alsjeblieft contact op en we zullen je graag meer informatie geven.

Schrijfprojecten

In de achterliggende 6 maanden is veel energie gestoken in het opwaarderen van Philips website, vooral door Abner. Een selectie van audio-boodschappen is nu beschikbaar. Het boek over Vergeving is nu in het Nederlands vertaald en zal komende zomer in Nederland door 'Heart Cry' gepubliceerd worden. We zoeken nog naar mogelijkheden voor een Engelse uitgave. Januari jl. publiceerden we een e-boek met de titel "Homosexual Partnerships" waarmee we een positieve bijdrage willen leveren aan het huidige christelijk debat hierover. We hopen dat het a.s. juni in het Duits zal worden gepubliceerd, en is in het Engels, Italiaans en binnenkort ook in het Nederlands gratis beschikbaar op: <http://philipnunn.com/?p=839#more-839> .

Als altijd danken wij u hartelijk dat u de tijd nam dit verslag te lezen, en wij danken allen die trouw voor ons bidden en ons op andere manieren ondersteunen. Gods rijke zegen ook u toegewenst!

- Philip & Anneke