

Philip & Anneke Nunn  
Calle 95 #13-175 sur,  
Conjunto Wakari,  
Torre 3, Apto 1305  
Ibagué, Tolima, Colombia  
Oktober 2023



Lieve vrienden en familie,

Het is nu iets meer dan een maand geleden dat we van Nederland naar Colombia zijn verhuisd. We zijn ons ervan bewust dat een aantal van jullie ons in jullie gebeden hebben en zich afvragen hoe dit nieuwe avontuur verloopt. Afgelopen augustus deelden we drie onzekerheden:



**(a) Visum:** na de eerste afwijzing, ontving Philip een week voor vertrek een visum voor 3 jaar. Anneke kwam Colombia binnen als toerist (geen visum nodig voor 90 dagen). Met het visum heeft Philip een nationale identiteitskaart aangevraagd en gekregen, wat nodig was om een Colombiaans rijbewijs aan te vragen en een lokale bankrekening te openen (nodig voor het betalen van de huur, diensten, enz.). We zijn dankbaar! Op dit moment zijn we Anneke's visum aan het aanvragen en dat is niet zo eenvoudig als verwacht. Zoals gebruikelijk met papierwerk, hebben we geduld en doorzettingsvermogen nodig!



**(b) PSA-waarden:** De ochtend dat ik het ziekenhuis in Eindhoven belde om de afspraak met de uroloog te maken, had iemand zijn afspraak afgezegd. Dit maakte het mogelijk om de specialist te zien voordat we Nederland verlieten. We waren bemoedigd door het zien van Gods hand in dit detail. Voor dat bezoek werden nog een paar tests gedaan. Mijn PSA-waarde was gehalveerd. Dat was goed nieuws. Ik kreeg wat tabletten, en de opdracht om binnen 12 tot 14 maanden terug te komen. We zijn dankbaar!



**(c) Huur van een flat:** nadat we er niet in slaagden om een woning op onze eigen naam te huren, waren twee Colombiaanse broers zo vriendelijk om een nieuwe lege flat voor ons te huren. Na 2 weken in een gemeubileerde AirB&B flat, konden we onze intrek nemen in onze meer permanente woning. De eerste 2 weken waren we druk met het inrichten van de flat, het kopen van bedden, lakens, stoelen, borden, pannen, ventilatoren, koelkast, tafel, printer, enz. We voelden ons als een pas getrouwd stel dat voor het eerst een huis inrichtte! We proberen nu te wennen aan de gevarieerde geluiden van vogels, machines en alarmen(!) overdag en 's



nachts hier. Voor dit nieuwe huis zijn we ook dankbaar! We houden van het uitzicht op de bergen vanaf ons balkon in de woonkamer! Wonen op de 13e verdieping heeft zo zijn voordelen.





**Ibagué:** We zijn hier goed ontvangen door de broeders en zusters in deze kleine gemeente. De eerste zondagmiddag dat we hier waren, hadden ze een 'familiemaaltijd en talentenjacht' georganiseerd. Het was erg bemoedigend om de lokale creativiteit te zien! We proberen nu één voor één alle gezinnen en alleenstaanden te bezoeken die deel uitmaken van de gemeente, om naar hun verhalen te luisteren en hen beter te leren kennen. We genieten van deze bezoeken.



**Puerto Boyacá:** Afgelopen weekend hebben we de jaarlijkse regionale conferentie in Puerto Boyacá bijgewoond. Philip hielp met 2 van de 10 studies. Het was goed om wat oude contacten te vernieuwen en veel



nieuwe mensen te ontmoeten, vooral mensen uit de vallei van de Magdalena rivier. De mensen in de keuken bereidden 2 dagen lang 3 keer per dag 400 maaltijden... en dat terwijl het heel erg heet was die dagen! Het was een vrolijk en bemoedigend gebeuren. Er zijn veel behoeften in de regio.



**Gezinsleven:** We hebben ook de gelegenheid gehad om een korte vakantie te hebben met onze dochter Vikki en 3 van haar kinderen (Steven en Ollie moesten helaas in Bogotá blijven door gezondheidsproblemen). Tijdens onze eerste week in Ibagué

struikelde Philip over een stoep en viel achterover tegen een metalen staaf. We denken dat hij een rib heeft gekneusd of gebroken. Het was pijnlijk. Gelukkig gaat het langzaam beter.

**Pereira:** Binnen twee weken zijn we van plan om 10 dagen in Pereira door te brengen, om te helpen met het trainingsprogramma van FEB en om deel te nemen aan twee nationale bijeenkomsten. We zijn veel aan het observeren, vragen en luisteren... we vragen de Heer ook om ons duidelijk te maken waar Hij wil dat we onze tijd en energie op richten. We zijn ervan overtuigd dat Hij ons dit mettertijd duidelijk zal maken en de juiste deuren zal openen. Dit is een bijzondere fase!

Onze volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk begin volgend jaar zijn, als we wat meer gewend zijn aan het leven in Colombia. Ons huidige plan is om twee informatieve brieven per jaar te schrijven, tenzij er iets uitzonderlijks gebeurt. Onze dank gaat uit naar degenen die regelmatig voor ons bidden en ons op de een of andere manier steunen.

- Philip & Anneke