

De bruiloft van het Lam

“Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met een smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.”

Openbaring 19:7-8

Wat stel jij je voor bij de ‘Bruiloft van het Lam’? Het is een hele vreemde uitdrukking, tenzij je de symboliek begrijpt. **Het Lam:** Toen Johannes de Doper Jezus dichterbij zag komen, wees hij naar Hem en zei: “Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!” (Johannes 1:29). De Heer Jezus is het Lam. Maar waarom wordt het woord ‘lam’ gebruikt? Waarom niet de ‘Bruiloft van de Goede Herder’? Of van de Zoon van God? Of van de Koning der Koningen? Omdat het woord ‘lam’ verwijst naar Zijn offerdood. In deze toekomstige vrolijke huwelijksviering blijft het lijden van onze Redder centraal staan. **De bruid:** wij christenen zijn met zijn allen de bruid en de enige reden dat we daar aanwezig zullen zijn is omdat het Lam onze zonden weggenomen heeft.

De bruiloft: Wat is er zo bijzonder aan de bruiloft? In de Bijbel is een bruiloft een verbond. Het bindt man en vrouw op een unieke manier samen. Het huwelijk brengt een goede, liefdevolle relatie op een nieuw niveau. Het verandert die relatie. We genieten op dit moment van onze wandel met Jezus. Hij is aanwezig wanneer twee of drie samenkomen in Zijn naam (Matt. 18:20). Hij is het hoofd van Zijn kerk. Maar op de bruiloft van het Lam zal onze relatie met Hem een nieuw niveau bereiken. Kijk je daar naar uit? Ben je er bij?

De manier waarop je je deze bruiloft van het Lam voorstelt is waarschijnlijk afhankelijk van de bruiloften waar je al geweest bent. Bruiloften in Europa, India en China kunnen heel verschillend zijn. Toen Johannes het boek Openbaring schreef, had hij zeer waarschijnlijk een Joodse bruiloft voor ogen. Een aantal maanden geleden las ik over de Joodse huwelijkstraditie. Het verwarmde mijn hart en gaat als volgt:

Een jongeman deelt met zijn vader zijn verlangen om met een bepaald meisje te trouwen. De vader gaat op bezoek bij de vader van het meisje en bespreekt de situatie. Wanneer zij hun goedkeuring geven aan de relatie, drinken beide vaders uit een beker. De vader neemt de beker dan mee naar huis en geeft die aan zijn zoon. De zoon wist dan dat hij de zegen had van de ouders van het meisje.

Hij gaat vervolgens op zoek naar een geschikt moment om bij het meisje op bezoek te gaan en neemt de beker met zich mee. Hij zegt dan iets als: *“Ik heb er vurig naar verlangd om samen met jou uit deze beker te drinken, omdat ik van je hou en met je wil trouwen. Deze beker staat symbool voor mijn leven dat ik met je wil delen. Je kunt me vertrouwen. Ik zal er altijd voor je zijn”* (vergelijk dit met Lukas 22:15). Door uit de beker te drinken, gaat het meisje akkoord. De jongeman zegt dan blij: *“Ik vertrek nu om een huis voor ons te bouwen! En als ik daarmee klaar ben, kom ik terug en neem jou met me mee, zodat we voor altijd samen kunnen zijn!”* (vergelijk dit met Johannes 14:3). Wanneer hij vertrekt geeft hij haar de beker en zegt iets als: *“Wanneer je uit deze beker drinkt, denk dan aan mij. Denk aan mijn liefde voor jou, dat ik je niet vergeten ben, dat ik een plaats voor jou aan het maken ben en dat ik snel terugkom om jou te halen en dan zullen we altijd samen zijn”* (vergelijk dit met 1 Korinthe 11:25).

Kun je je voorstellen hoe zij wacht? Dat is onze situatie op dit moment! De Bruidegom zegt: “Ja, Ik kom spoedig” en wij kunnen als bruid antwoorden: “Amen. Ja, kom, Heere Jezus!” (Openb. 22:20). De verwachting van de terugkomst van Christus leefde in het hart van de vroege christenen. Wanneer zij elkaar ontmoetten of afscheid van elkaar namen, begroetten velen van hen elkaar met de Aramese uitdrukking ‘Maranatha!’ (Kom o Heer! 1 Kor. 16:22). Maar de bruid wacht niet passief af. Ze is druk met zichzelf klaar te maken. Op haar bruiloft zal ze gekleed zijn in fijn linnen, stralend en schoon, wat symbool staat voor de rechtvaardige daden van de heiligen (Openb. 19:8). En iedere keer wanneer zij uit de beker drinkt, juicht haar hart!

Als hij klaar is, stuurt de jongeman een aantal vrienden voor zich uit met de blijde boodschap: *“De bruidegom komt! Ga naar buiten, hem tegemoet!”* (vergelijk dit met Matth. 25:6). Het meisje nam de beker mee naar het feest dat een week duurde. Op het hoogtepunt van de feestelijkheden dronken de jongeman en de jongedame samen uit de beker en braken het vervolgens. Niemand anders zou er nog uit kunnen drinken. Deze daad bezegelde hun huwelijksverbond.

Verheugt jouw hart zich? Wanneer je de volgende keer het Avondmaal viert, drink dan bewust uit die beker, een symbool van Zijn bloed, van Zijn opofferende liefde...en verheug je in het feit dat Hij ons niet vergeten is. Dat we snel deel zullen zijn van ‘de bruiloft van het Lam’. Maranatha! Kom, Heer Jezus!