

Gedrongen?

'Want de liefde van Christus dringt ons'

2 Korinthe 5:14 HSV

De apostel Paulus was zonder twijfel een gepassioneerd volger van de Heer Jezus Christus. Hij zag zichzelf als een ambassadeur van Christus met een Goddelijke boodschap van verzoening, "alsof God Zelf door ons smeekt" (2 Kor. 5:19-20). Het volgen van zijn roeping was voor hem geen gemakkelijke taak: "Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld; wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht" (2 Kor. 4:8-9). Waarom ging deze man door? Paulus legt uit dat de liefde van Christus hem *dringt*. Het Griekse woord dat hier vertaald wordt met 'gedrongen', 'bestuurd' of 'gedwongen' is: *sunecho* (συνέχω). Het woord komt 12 keer voor in het nieuwe testament. 9 keer wordt het gebruikt door Lukas, 2 keer door Paulus en 1 keer door Mattheüs. Het vergelijken van deze 12 tekstplaatsen zal ons helpen begrijpen welk effect de liefde van Christus had op Paulus – en wat het kan doen bij jou en mij.

1. Het overkwam hem: Het vertaalde woord *gedrongen*, wordt soms ook vertaald met *lijden*. Mattheüs vertelt ons "zij brachten bij Hem [Jezus] allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen *bevangen* [*sunecho*] waren" (4:24). "Nadat Jezus opgestaan en uit de synagoge vertrokken was, ging Hij naar het huis van Simon. De schoonmoeder van Simon *had hoge koorts* [*sunecho*]" (Luk. 4:38). Lukas vertelt ons daarnaast dat de vader van Publius "door koorts en buikloop *bevangen* [*sunecho*], op bed lag" (Hand. 28:8). Lijden neemt iemand in beslag, onderwerpt en overkomt. Lijden dringt zich op. Wanneer iets pijn doet, worden onze gedachten, woorden en ons gedrag beïnvloed door die pijn. De liefde van Christus overkwam Paulus op diezelfde manier, het beïnvloedde alles wat hij zei en deed.

2. Het zette hem aan: "En nadat Silas en Timotheüs uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de Geest toe *aangezet* [*sunecho*] tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is" (Hand. 18:5). Paulus' intensieve bezigheid met Gods woord bracht hem ertoe het te preken. Het intensief bezig zijn met de liefde van Christus, een liefde die bereid is te lijden en te sterven voor ondankbare mensen, bracht Paulus ertoe om het ook te laten zien.

3. Het hield hem gevangen: De joden waren erg boos. Stefanus beschreef zijn visioen van een overwinnende Christus. "Maar zij riepen met luide stem, *stopten* [*sunecho*] hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af." (Hand. 7:57). Ze dwongen hun oren om niet te luisteren. De Heer Jezus werd gearresteerd en naar het huis van hogepriester werd gebracht, "en de mannen die Jezus *vasthielden* [*sunecho*], bespotten Hem en sloegen Hem" (Luk. 22:63). Ze dwongen Jezus om te blijven. Het

wonder van de liefde van Christus hield op die manier ook Paulus vast. Het nam hem gevangen en liet hem niet los.

4. Het vormde zijn prioriteiten: De apostel Paulus vertelt ons over een van zijn dilemma's: Aan de ene kant verlangt hij ernaar om bij Christus te zijn en aan de andere kant verlangt hij ernaar om Hem en Zijn volk te dienen. Hoe voelt dat? Hij legt het uit: "Want ik word door deze twee *gedrongen* [*sunecho*]" (Fil. 1:23). Paulus voelt zich gedwongen te kiezen tussen twee opties. Het leven is te kort om alles te kunnen doen. We moeten keuzes maken. Wat is de basis voor uw keuzes? Het besef van de diepe liefde van Christus voor hem en anderen vormde Paulus' prioriteiten. Het dwong hem en dwingt ons om bepaalde keuzes te maken.

5. Het gaf hem energie: Sterke emoties vullen onze energie aan of putten ons juist uit. Nadat Jezus een gevaarlijke, bezeten man bevrijdde, "vroeg [heel de menigte] Hem van hen weg te gaan, want zij waren met grote vrees *bevangen* [*sunecho*]" (Luk. 8:37). Hun angst bracht hen ertoe Jezus te vragen om te vertrekken. Waardering voor de liefde van Christus is wat ervoor zorgde dat Paulus doorging.

6. Het vulde hem met zelfvertrouwen: Nadat Jezus had gehuild om Jeruzalem, profeteerde hij tegen haar: "Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten *in het nauw zullen brengen* [*sunecho*]." (Luk. 19:43). Hier wordt het woord gebruikt om een stad te beschrijven die volledig omsingeld is. Een zieke vrouw genas toen ze, in geloof, de mantel van Jezus aanraakte. Hij stopte en vroeg, "Wie raakte mij aan?" Petrus zei: "Meester, de menigte duwt tegen U aan en *verdringt* [*sunecho*] U" (Luk. 8:45). Jezus was volledig omsingeld. Niets kon bij Hem komen zonder eerst door Christus' liefde aangeraakt te worden.

7. Het bekleemde hem: De Heer Jezus was gekomen om de liefde van de Vader te laten zien, om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Jezus schilderde zijn dood als een doop. Hij zei: "Maar Ik moet met een doop gedoopt worden, en hoe *beklemt* [*sunecho*] het Mij, totdat het volbracht is." (Luk. 12:50). Hier is het woord gekoppeld aan een diep verlangen en een gevoel van urgentie. De Heer Jezus is bekleemd. Hij wil graag Zijn taak vervullen. De liefde van Christus vulde Paulus met hetzelfde verlangen, met het gevoel van urgentie om zijn Goddelijke roeping uit te leven.

Leef je in pijnlijke financiële, relationele of fysieke omstandigheden? Ben je bang om een belangrijke beslissing te nemen? Voel je je soms, net als Paulus, in het nauw gebracht? We staan niet alleen. "Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit" (Rom. 8:34). Laat die liefde van Christus ook jou 'dringen'! Dat is een keuze.

Philip Nunn
Eindhoven, NL – April 2016
Vertaald door: Bart Kooijman
Bron: www.philipnunn.com